



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ

ΓΑ πουλιά τ' ἀγαποῦντες τὰ ταξίδια δόσο κι' οἱ ἄνθρωποι. Κι' ὅταν δὲν ταξιδεύουν παρὰ τὰ κρατούντες κλεισμένα σὲ κοτέσια, σ' αὐλές καὶ σὲ χτήματα, δὲ διαζουν ἀπὸ τὸ μυαλό τους τὴν ἔγνοια νὰ πάνε σ' ἄλλα μέρη. "Ετσι τόπαθε κι' ὁ κόκορας τῆς αὐλῆς. Λαχτάρεται τοσοῦ πολὺ νὰ ταξιδέψῃ, που ἔχασε τὴν δρεξην καὶ τὴν καλή του διάθεση. Λαλούδες ανέρεχται τὸν καιρὸν καὶ τὶς ὥρες κι' ἔβγαινε σὲ φωνή του τρεμουλιάρικη, σὰ νὰ δοκίμαζε γιατὶ πρώτη φορά πόσο συναττά μποροῦσε νὰ κράξῃ. Γιὰ τὴν καλή του τύχη ἔπιασε φιλίες μὲ τὸ σκύλο.

— Τί ἔχεις κι' εἶσαι τόσο κακοκαρδίσμενος; ράνησε σκύλος.

— Βαρέθηκα τὶς κότες καὶ τὴν αὐλή. Θέλω νὰ ταξέψω, νὰ πάω μακριά. Θάγο φύγει, μὰ ἐσύ φυλάς παντατὴν αὐλή. Κι' ύστερα, δίχως συντροφιά, τὸ ταξίδι δὲν εἶναι εὔκολο.

— "Ε, καὶ δὲ φεύγομε μαζί; Κι' εγὼ βαρέθηκα νὰ φύλω μέρα-νύχτα τὴν αὐλή καὶ τὸ σπίτι.

Ξεκινήσανε ύστερο ἀπὸ τὸ ἀπογευματινὸ τάϊσμα τῶν πουλερικῶν. Πήρανε τὸ δρόμο, ἀλλὰ πρὶν ἀκόμα προχωρήσουν πολὺ, πήρε νὰ δραμάζῃ.

— "Ἄς περάσουμε δωπέρα τὴ νύχτα, εἶπε ὁ κόκορας. Μπορῶ νὰ κουριάσω στὸ καυηλότερο κλαρί κι' ἐσύ νὰ καιμηθῆς μέσα στὴν κουφάλα τοῦ δέντρου.

— Ωραία, σύμφωνοι, εἶπε ὁ σκύλος.

— Απλώσε τὰ φτερά του ὁ

κόκορας, πήρε φόρα καὶ κούρνιασε στὸ χαμηλότερο κλαρί. Κουλουριαστήκε τότε κι' ὁ σκύλος μέσα στὴν κουφάλα καὶ σὲ λίγο τοὺς πήρε καὶ τοὺς δυο τους ὁ μπνιός.

Πρωΐ-πρωΐ, έύπνησε ὁ κόκορας κι' ἀρχισε νὰ λαλῇ: Κουκουρίκου! Κουκουρίκου!

— Ακουσε τὸ λάλημά του μιὰ ἀλεποῦ κι' εἶπε μὲ τὸ ιοῦ της:

— Μπά! Κοκόρι λαλεῖ! Θὰ κολατσίσω σπουδαῖα σήμερα!

Τράβηξε τότε κατά τὴ φωνή, μυρίστηκε τὸν ἀγέρα καὶ μιὰ καὶ δυὸ ἔφτασε στὸ μέρος που ἦταν τὸ δέντρο. Ξεχώρισε τὸν κόκορα στὸ κλαδί καὶ μουρμούρησε:

— Πρέπει τώρα νὰ τὸν κατεβάσω ἀπ' τὸ κλαρί. 'Αχ! Τι σπουδαῖα θὰ κολατσίσω σήμερα!

— Κουκουρίκου! λάλησε ὁ κόκορας.

— Ή ἀλεποῦ πήγε κοντά καὶ τοῦ εἶπε:

— Καλημέρα, κύρι' κόκο-

Ο ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ

ρα! Πῶς ἔτσι κι' ήρθες στὰ λιμέρια μου; Είσαι βλέπω πάρα πολὺ σπουδαῖος! "Εχεις κάτι ώρασια φτερά καὶ λαλεῖς όμορφότερα ἀπὸ κάθε ἄλλον!

— Εύχαριστώ, κυρά 'Α-



πάρουμε μαζί τὸ πρωΐν;

— Ναι! φωνάζει ὁ σκύλος.

Πηδάει σὰν ἀστραπὴ καχράτη! 'Αρπάζει τὴν ἀλεποῦ πού μουσούδα.

Καὶ ἡ ἀλεποῦ τὴν ὅλη στιγμὴ τὰ δέχασε ὅλα: καὶ τὸ κολατσό καὶ τὸ πρωΐ καὶ τὸ κάλεσμα!

ΧΙΟΥΜΩΡ

· Ο κ. Παπαδόπουλος πγαίνει σ' ἔνα κουρείο, κάθηται στὴν πολυθρόνα καὶ λέεται στὸν κουρέα:

— Ξύρισμα!

· Ο κουρέας τοῦ σαπουουζεῖ τὸ πρόσωπο καὶ ἀρχίζει νὰ τὸν ξυρίζει. Σὲ μιὰ στιγμὴ δύως, σταματᾷ καὶ τὸ ρωτᾶ:

— Μήπως φάγαστε τὸ μεσημέρι; σάλτσα τομάτα;

— "Οχι, ἀπαντᾷ ο κ. Παπαδόπουλος.

— Τὸ πρωΐ;

— Ούτε!

· Ο κουρέας σκέπτεται λιγο καὶ ξαναλέει:

— Τότε, θὰ φάγατε χθὲς τὸ βράδυ σάλτσα τομάτα...

— "Οχι! φωνάζει ἔκεινοι νευριασμένοις. Χθὲς τὸ βράδυ ἔφαγα όμελετα, χωρὶς σάλτσα τομάτα!

— Έν τοιαύτη περιπόσει, παρατηρεῖ ὁ κουρέας σάλτσας τάραχος, νομίζω δι τὸ σᾶς κοψα!!!

TAN Ο ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΣ

ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

Δυὸς σπαθάτα χελιδόνια στοῦ σπιτιοῦ μας τὴ σκεπή ήρθαν κι' ἔχτισαν φωλίτσα, μιὰ φωλίτσα χωρωπή. Τιτιβίζουν δλη μέρα κι' εἶναι τὸσο ἐργατικά. Χτίστες εἶναι καὶ μαστόροι, χνουδιά φέρνουν κι' ώλικα. Καὶ μιὰ μέρα, Τσίουν! Τσίου! Τί πολλὰ ξεφωνητά! Κεφαλάκις ξεπροσάλλουν νὰ κοιτούνε θαρρετά. Πέρασε τὸ καλοκαΐρι κι' ἔτοιμάζουνται ξανά. Κατὰ τοῦ νοτιά τὰ μέρη, ξεκινοῦν τὰ μακρινά. Στὸ καλὸ χελιδονάκια, μὰ θερμά παρακαλῶ, νὰ φροντίστε μῆ σᾶς πέσσουν τὰ μικρὰ μέσ' στὸ γιαλό.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛ.—ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ